

Deel 1: Waarom getuigen?

Enkele teksten:

Jesaja 59:1-12. Geen verlossing zonder bekering. Zonden getuigen tegen ons!

Jesaja:43:9-13.God de Verlosser!

Romeinen 10Rom 10:8-15 Hoe horen zonder prediking?

GEBED OM VERLICHTING

Getuigen is volgens de “van Dale” uitkomen voor je geloof!

De staat van de mensheid is hopeloos zonder Gods ingrijpen is er geen hoop voor ons: allen hebben gezondigd en missen de Heerlijkheid Gods! Dit geldt voor allen, niemand is goed, ook niet 1, en hel loon der zonde is de eeuwige dood... Er is geen hoop voor de mensheid in deze wereld, op rechtvaardigheid, integerheid, zuiverheid goedheid en genade(dit is namelijk iets dat het wereldsysteem niet kent! Er zijn mensen die dit ontkennen en hiervan niet willen horen, maar hun zonden getuigen tegen wat zij zeggen zullen: immers wanneer we een gebod gebroken hebben, hebben we ze allemaal gebroken, en allen zijn we afgeweken en tezamen onnut geworden. **Rom 3:12**

Nadat de mens in zonde is gevallen is de wereld in het oordeel gestort en daarmee is het gezag dat de mens over de wereld had overgedragen aan de overste van deze wereld. Een bezetter, zou een betere benaming zijn, de bezetter van deze wereld, want het is de Heiland die de aarde als erfdeel gekregen heeft, en straks zal hij als koning komen met de scepter van rechtmatigheid, en alle knie zal zich buigen als hij komt en met de ijzeren staf de aarde zal regeren **Openb. 2:27**.

Als ik hier zou stoppen zou ik een onheilsprediker zijn, maar dat is niet waarvoor God mij geroepen heeft: Hij heeft me geroepen om grote blijdschap te verkondigen die heel het volk zal ten deel vallen: U is heden de redder geboren, Christus de Heere! Er is dus hoop in deze wereld, Zijn naam is Jezus, maar hij is ook de enige hoop, buiten hem is er geen verlossing en hij is de weg de waarheid en het leven, niemand komt tot de vader dan door Hem: **Joh 14:6**.

Er is dus 1escape in de wereld:Jezus Christus: Want het heeft God behaagd zijn zoon te verbrijzelen **Jesaja 53:10**. Hij heeft zijn bloed gegeven opdat er vergeving zou zijn voor uw en mijn overtredingen en zonden.En zonder die bloedstorting zou er geen vergeving zijn **Hebreeen 9:22!**

God verkondigt door zijn Kinderen dat zij overal tot bekering moeten komen, dat is Gods eis.

Handelingen 17:30

Hoe wil God die boodschap brengen? Door de dwaasheid van de prediking! Kijkt u maar mee naar **1 Corinthiers 1:21**. Gods plan is dat wij geloven in zijn Naam: Jezus:**Johannes 1:12, 1Johannes 3:23**.

God heeft het zo gemaakt dat het geloof komt door het horen van zijn woord **Romeinen 10:17**

Het is altijd de taak van de kerk geweest om Gods waarheid te proclameren in de wereld.

Maar hoe zullen ze aanroepen in wie ze niet geloofd hebben, en hoe geloven als ze niet gehoord hebben, hoe horen zonder prediker(herauten van Gods waarheid) hoe prediken zonder gezonden te zijn?

Wij zijn geroepen broeders en zusters om vrij te zijn! **Galaten 5:13** niet dat we die vrijheid misbruiken kunnen voor ons eigen gemak, en comfort, we zijn geroepen als eigendom van christus Romeinen 7:4 en 1 Petrus2:9. Om Gods grote daden te verkondigen. Deze roeping ligt niet in een gevoel, het is ook niet iets, waarvoor je een specifieke roeping hoeft te ervaren in de zin van een bediening. Die roeping ligt er voor de vrijgekochte ziel, en kinderen Gods. We hebben daarom ook de bediening van verzoening gekregen! **2 Corinthiers 5:17 en 18.**

Door heel het boek handelingen heen zien we de apostelen getuigen, zij waren bereid alles te geven voor de taak die hen gegeven werd: getuigen. Waarom? We lezen het antwoord in **Handelingen 18: 6.**

De eerste christenen waren zich intens bewust, dat er geen heil was buiten Christus, daarom gaven zij alles op voor de zaak van Christus. Het was geen nieuwe hype, geen manipulatie van de voorgangers en oudsten, geen verlangen uit henzelf, maar een diepe bewustheid, dat iedere ziel voor de eeuwigheid verloren zou gaan wanneer hij of zij niet met God verzoend zou worden door het verlossingswerk van Christus!

Nu kom ik bij u: wat gelooft u? Bet u er van overtuigt, dat Christus de enige weg is, de levende hoop, de middelaar? Of bent u ook in de leugens van het moderne evangelie gaan geloven? Dat als mensen nooit van christus gehoord hebben, dan zal God hen wel genadig zijn... Nergens in de Bijbel vinden we daar aanwijzingen voor! Iedere ziel die sterft komt voor Gods troon. Het is de mens beschikt te sterven en daarna het oordeel! **Hebreeen 9:27.**

Heeft u nooit gelezen wat de bijbel zegt als een van de voorwaarden voordat christus terugkomt: **Matheus 24:16:** en dit evangelie zal over de gehele wereld gepredikt worden dan zal het einde komen!

Paulus wist dat God hem de verantwoordelijkheid gegeven had om de waarheid te proclameren, hij had een heilige roeping, en God moest de rest doen. Hij wist zich pas rein van hun bloed als zij openlijk afwezen, en naar de opdracht van de Heiland het stof van zijn kleren had geschud. **Lucas 9:5**

Voor hen die sterven zonder Christus wacht een gruwelijk lot, waar zelfs de honden geen brood van lusten! Dit is de realiteit van een wereld verloren in schuld! Buiten Hem is er geen leven, geen hoop en geen verlossing voor onze zielen! Er is buiten Jezus om geen genade!

De opdracht ligt er voor ons allen: weest te allen tijde berijdt te getuigen van de hope die in u is: **1 Petrus 3:15**

Amen!

