

Deel 3: Belemmeringen om te getuigen.

1 Schaamte:

Romeinen 1:16 leert ons dat Paulus zich niet schaamde voor het evangelie. Waarom? Omdat Hij de kracht van het evangelie kende. Het was een kracht van God tot behoud voor verloren zielen. Wij zullen moeten blijven ontdekken leren en herinneren dat er buiten Christus om geen hoop is voor de ziel. Schaamte voor de dwaasheid van de prediking komt hieruit voort, dat we vaak niet goed begrijpen waarom de Heere Jezus moest komen. Of we begrijpen de theorie van het evangelie goed, maar het is nooit doorgedrongen tot het diepst van onze ziel. Paulus schrijft dat dan ook later aan de Efeziërs: en hij zegt, weest ervan doordrongen dat een zondaar in geen geval binnen kan gaan in het koninkrijk der hemelen. **Efeze 5:5**

2 Angst voor mensen:

Anderzijds kan het ook de angst zijn voor mensen. Wat denken zij van me als ik echt beweere te geloven dat er maar een weg is, ze zullen me intolerant vinden, kortzichtig en dwaas... de liefde voor je ego is dan groter dan de liefde voor Christus. Vlees moet steeds meer afsterven. Er mag en kan geen ruimte voor zijn in het leven van de Christen. Dat is een constante strijd, maar het is een strijd waar we door de genade van Jezus de kracht en overwinning in hebben behaald. Door de Heilige Geest in ons leven is er in Zijn kracht, in Zijn dunamis overwinning over ons vlees en de zonde. **1 Joh 2:16** zegt dat vlees niet uit de vader komt maar uit de wereld. We moeten daar mee breken. Ook is het goed om te beseffen wat voor gevolgen het vlees heeft. Door in het vlees te leven droegen we vruchten voort voor de dood **Romeinen 7:5**.

Het nieuwe tijds denken doet daar nog es een schepje bovenop. Het is vandaag onacceptabel als we een bepaalde waarheid opgelegd krijgen. Jij hebt jouw waarheid, ik heb mijn waarheid. Terecht vroeg Pilatus aan Jezus, wat is waarheid. **Johannes 18:38**. Niet beseffend dat hij de Waarheid voor zich had. De waarheid is geen mening, het is een persoon: Jezus Christus genaamd. In een wereld waarin we vooral maar geen waarheid moeten brengen, geeft God ons de opdracht, om uit te gaan en te prediken, niet te wachten tot mensen bij ons komen, maar uit te gaan, naar hen toe, er is immers niemand die God ernstig zoekt **Romeinen 3:11**. Daarbij komt nog dat we ons geen strik moeten laten spannen. En dat is nu juist wat we doen als er vrees voor mensen in ons hart is. **Spreuken 29:25**. Men moet God meer gehoorzaam zijn dan mensen zei Paulus tegen hoog kerkelijk gezag. **Handelingen 5:29**.

3 Gebrek aan (Bijbel)kennis:

Een ander aspect dat ons kan belemmeren om te getuigen is een gebrek aan kennis. Waar wil je van getuigen als je je zaakjes niet op orde hebt, als je niet weet waar te beginnen en hoe te spreken over de dingen van de Bijbel en van je Heer en Meester? Het excuus wat ik zo vaak te horen krijg maar nog nooit Schriftuurlijk heb zien worden bevestigd is: Mensen komen vaak bij me en zeggen dat je ook door je houding een getuige kan zijn? ST. Francis van Assisi heeft toch die geweldige spreuk: *verkondig het evangelie en gebruik desnoods woorden*. Het is on-Bijbels om zo te denken en haalt het verantwoordelijkheidsgevoel weg om je mond te openen en niet in te houden en te preken. Jesaja 58:1. Wel ben ik het volkomen eens met Francis van Assisi dat *het volkomen nutteloos is om ergens*

heen te wandelen om te prediken als onze wandel geen prediking is. Ons leven moet in overeenstemming zijn met wat we getuigen en proclameren.

Als mensen geen Bijbelkennis hebben, is het niet de bedoeling dat ze ontzien worden, maar dat we ze helpen en trainen om de bijbel te leren kennen. Mijn volk zegt God, gaat ten gronde door een gebrek aan kennis. **Hosea 4:6.** God roept ons op om de alarmbellen te doen rinkelen, in gesprek te gaan met de mensheid en hen voor te spiegelen de hope des eeuwigen levens. Dring erop aan zegt Paulus. Weerleg bestraf en bemoedigd in alle lankmoedigheid: 2 Timoteus 4:2

4 Lauwheid:

Openbaring 2 laat de gemeente in Laodicea zien, en kennen we niet allemaal de waarschuwing van de Heere Jezus zelf die zegt: omdat u lauw bent en niet warm of koud zal ik u uit mijn mond uitspuwen. Dit heeft niets van doen met het behoud zoals velen denken, maar met de bruikbaarheid. Laodicea ligt in het huidige Turkije en daar heb je heet water bronnen en koud waterbronnen vlak bij elkaar liggen, en daartussen is een gedeelte lauw water, dat koude water werd gebruikt om heerlijk te kunnen drinken en dat hete water om te wassen, maar lauw water dient nergens voor, dat drink je niet, en helpt je niet.

Lauwheid is geen legale reden om niet te getuigen, het is een alarmbel die ons terug moet brengen naar waar we vandaan kwamen: Heet of koud. Lauwheid is net een levensbedreigende situatie. De lauwheid op zich doet je niet verloren gaan, maar je hebt in lauwheid net genoeg geloof om je veilig te voelen, en het allemaal maar op zijn beloop te laten. Lauwheid is een belemmering omdat het zonde in de hand werkt en zonde brengt schaamte voort en rooft de vrijmoedigheid.

5 Prijsgeven van de vrijmoedigheid:

Ezechiël 29 vers 21 zegt dat God ons vrijmoedigheid geeft om te spreken. Het doel is dat zij zullen weten wie de Heere is. God heeft die vrijmoedigheid gegeven, en wij zullen er alles aan moeten doen om die vrijmoedigheid te behouden en niet prijs te geven. Vrijmoedigheid, of beter gezegd een gebrek daaraan is de grootste belemmering om te getuigen en te prediken en verkondigen dat er geen andere naam is gegeven onder de hemel om zalig te worden dan de Naam van Jezus.

Handelingen 4:12.

Dat is ook de grote reden waarom we in **Hebreeën 10 vers 35** lezen : geeft dan uw vrijmoedigheid niet prijs...

Het is een van de grootste schatten die we gekregen hebben van de Heere om bruikbaar te zijn in zijn dienst. Om vrucht te dragen en de vader te verheerlijken **Johannes 15:8.**

Misschien bent u tot de ontdekking gekomen dat u door zonde uw vrijmoedigheid prijs heeft gegeven. En u vraagt zich af, wat moet ik doen, hoe kan ik in het reine komen. Ik mag u bemoedigen met de rijke woorden van het woord van God: **1 Johannes 1: 9** leert ons dat indien wij onze zonden belijden Hij getrouw en rechtvaardig is om ons de zonden te vergeven, en in **1 Johannes 2:1** zegt het woord van God: En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de vader, Jezus Christus een verzoener voor onze zonden.

De NOOD (zaak) van het getuigen.

Door evangelist Peter Hazenoot

Kom tot hem, werp u op uw knieën belijd uw zonde komt tot berouw en tot bekering op dat uw overtredingen uitgedelgd mogen worden en verheerlijk uw God met uw levens en lichamen.1

Korintiers 6:20

Amen